

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ DASEINSANALYSIS

2017-2018

Αγαπητοί συνάδελφοι

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας μας θα ξεκινήσει και φέτος την τρίτη Πέμπτη του Σεπτεμβρίου (21 Σεπτεμβρίου 2017) και θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη (20.30-22.30) .

Διδάσκων-εισηγητής θα είναι ο **Θανάσης Γεωργιάς**

Για την πρώτη περίοδο του εκπαιδευτικού προγράμματος, το σεμινάριο θα εστιάσει σε δυο θέματα:

- α) Η περαιτέρω ανάπτυξη της οντολογικής διάστασης της Daseinsanalysis.
- β) Η μελέτη της φαινομενολογικής ματιάς, μέσα από κείμενα μεταφρασμένα και επιμελημένα από τον Παύλο Κόντο.

Η οντολογική διάσταση και η μέθοδος της ερμηνευτικής φαινομενολογίας βρίσκεται στην καρδιά της Daseinsanalysis και της προσδίδουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Στο σεμινάριο θα επιχειρήσουμε να δείξουμε τη σημασία τους στην κλινική-ψυχοθεραπευτική πράξη, μέσα από συνεχείς αναφορές σε ψυχοθεραπευτικά περιστατικά και στιγμιότυπα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Τα σεμινάρια θεωρητικής εκπαίδευσης στην Daseinsanalysis
- Παρουσίαση-συζήτηση κλινικού περιστατικού
- Φιλοσοφικό σεμινάριο/Τρεις εταιρείες

Τα σεμινάρια θα συνεχίσουν να κινούνται στη βάση των τριών αξόνων της εκπαίδευσης: α) Βασικές έννοιες της Daseinsanalysis β) Πως καταλαβαίνει η Daseinsanalysis την «ψυχοπαθολογία» γ) Πως καταλαβαίνει την ψυχοθεραπεία.

Τα σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη της εταιρείας και μόνο μετά από προ-συνεννόηση μπορεί να παρακολουθήσει ένα μέρος τους κάποιος εξωτερικός παρατηρητής.

Για περισσότερες πληροφορίες στο mail της εταιρείας <daseinanalysisgr@gmail.com> ή στο τηλ: 210-9965494

Η Daseinsanalysis δεν είναι μια απλή θεραπευτική κατεύθυνση, είναι κάτι πολύ περισσότερο: Όπως υπογραμμίζει ο Heidegger, πρόκειται για μεταμόρφωση της

ύπαρξης και στάση ζωής. Αφορά τον διαρκή εμπλουτισμό της προσωπικής και επαγγελματικής μας ζωής.

Όπως λέει ο Heidegger στα *Zollikon Seminars*:

«...Γι' αυτό που πρόκειται τώρα να συζητήσουμε, πρέπει η επιστήμη να τεθεί εντελώς κατά μέρος, [...] θα έπρεπε τότε να τεθεί το ερώτημα: Πως πρέπει να κινηθούμε; Πρέπει να μάθουμε έναν νέο τρόπο στοχασμού...» [...] Η δυσκολία ωστόσο έγκειται στο ίδιο το πράγμα. Το ζήτημα είναι να διακρίνουμε με το βλέμμα μας το Είναι. Το Είναι έχει βέβαια και αυτό φωτισθεί, δεν τυγχάνει όμως ιδιαίτερης προσοχής ή στοχασμού. Καθ' όσον το Είναι δεν είναι ον, **η διάκριση του όντος από το Είναι είναι η πλέον θεμελιώδης και δυσχερής.** [...] Το Είναι απαιτεί την δική του ιδιαίτερη κατάδειξη. [...] Το μόνο που βοηθά για να διακρίνει κανείς το Είναι με το βλέμμα του είναι μια ιδιαίτερη ετοιμότητα πρόσληψης. **Τούτο συνεπάγεται μεταμόρφωση της ανθρώπινης ύπαρξης.** Θα κάνουμε σήμερα μια νέα απόπειρα να επιτύχουμε την **διάκριση του Είναι και του όντος...**»[Z.S. σελ. 79, 94]